



Y-choice

... solidariteit ...

Opwarmertje

Atoom

Materialen:	geen
Tijd:	Je kunt het spel zo lang spelen als je wilt
Trefwoord:	groepjes vormen
Geschikt voor:	alle leeftijden

De groep loopt door de ruimte. De begeleider roept ATOOM met daarna een getal. Op dat teken moeten zich groepjes vormen met de grootte van het geroepen getal. Wie niet op tijd een groepje heeft kunnen vormen met de juiste hoeveelheid personen, valt af.

Waar ben jij goed in?

Materialen	geen
Tijd	5 - 10 minuten
Trefwoord	kennismaken
Geschikt voor	alle leeftijden

Zet de tieners in een kring. Ze stappen om de beurt, in willekeurige volgorde de kring in en noemen 1 ding waar ze goed in zijn zoals koken, rots klimmen, of voetballen. Als iemand anders dat toevallig ook goed kan, stapt hij ook de kring in en zegt: "Ik ook". Ze krijgen applaus en stappen naar achteren. Hou het tempo hoog. Iedereen mag meerdere keren meedoen.

Variant: wat wil je leren?

Je kunt hiermee ook andere informatie krijgen, door de tieners te vragen om iets te zeggen m.b.t. het thema van de bijeenkomst, of wat hun interesse heeft, wat ze vinden van de kerk, wat ze missen in het dorp, etc.

Kaars aansteken

Jezus,

liefde aller liefde, u was altijd met mij en ik vergat het.

U was in mijn diepste zelf en ik zocht u elders.

Toen ik ver van u afstand, wachtte u op mij.

Nu durf ik u te zeggen: "Opgestane Christus, u bent mijn leven."¹

¹ Gehaald van de site: https://www.taize.fr/nl_article1208.html

Why ?

De term solidariteit introduceren bij de tieners op een leuke manier.

Vorbereiding:

Hang in de ruimte een paar grote vellen papier op. Op elk vel papier komt een vraag, bijvoorbeeld:

- Waar denk jij aan bij solidariteit?
- Hoe zou jij solidariteit beschrijven?
- Wat is een voorbeeld van solidair zijn?
- Wat zijn organisaties die jij kent die zich richten op solidariteit?

Werkvorm:

De groep mag in tweetallen gaan werken zodat zij met elkaar kunnen overleggen. Elke tweetal krijgt een stapeltje post-its. Samen mogen zij elke vraag bij langs en samen praten over wat er staat. Als ze eruit zijn, mogen zij hun antwoord op een post-it schrijven en deze onder de vraag plaatsen. Ze mogen zich ook laten inspireren door antwoorden van anderen. Ze mogen dus blijven rondlopen. De vragen mogen natuurlijk ook individueel beantwoord worden. Dit kan je van tevoren bespreken met de groep.

Nabespreking:

Als iedereen per vraag iets heeft opgeplakt kunnen de vragen en antwoorden in groepsverband besproken worden. Als iedereen een goed idee heeft bij de term solidariteit kun je de vraag stellen: 'Hoe ben jij solidair?' Als de tieners het nog lastig vinden om dit te beantwoorden, kun je deze vraag nog even laten liggen. Ga door met het volgende.

Nadat de vragen en antwoorden zijn besproken kun je de volgende beschrijving en uitleg laten horen:²

Beschrijving en uitleg:

Solidariteit als woord is het eerst in de economie gebruikt, om de samenwerking tussen werkgevers en werknemers aan te duiden. Daarna werd het woord ook gebruikt binnen de sociologie, de politiek, de psychologie en ook in de theologie.

Het woord solidariteit is afgeleid van het Latijnse 'solidus' met de dubbele betekenis van a) sterk, solide en b) gezamenlijk. Tegenwoordig gebruikt men de betekenis dat men samen voor een zaak of ideaal staat en daarvoor actie voert. Hierbij kan het gaan om drie doelstellingen:

- een positieve; wanneer een bepaald goed doel wordt nagestreefd of wanneer men een ongunstige situatie wil verbeteren of herstellen;
- een negatieve; wanneer men zich gezamenlijk keert tegen bijvoorbeeld verkeerde overheden, wetten, partijen, werkgevers of zelfs individuele personen;
- meestal is het een combinatie van positieve en negatieve actie.

Lees het verhaal uit bijlage 1 over Ernie en zijn klasgenoten.

² De beschrijving en uitleg van het woord is gehaald van de volgende site:

<https://www.digibron.nl/search/detail/18d3ae6e3f0d2c0289e126a7f5e73772/solidariteit-in-de-bijbel>]

Hierbij zou je weer een paar vragen kunnen stellen:

- Is het verhaal een voorbeeld van positieve of negatieve solidariteit?
- Hoe solidair ben jij?
- Wat zou jij doen in deze situatie?

Muziek

Gedicht:

Simpelweg buitengewoon

Wat als we nu eens
simpelweg
geloven in mensen.

In wat ze kunnen
wat ze willen
waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven
in jezelf
in je eigen mogelijkheden.

Wat kan ik doen?
Wat wil ik doen?
om de dromen van andere waar te maken.

Simpelweg geloven ...

dat gewone mensen
hand in hand
schouder aan schouder
buitengewone dingen doen.

vrij naar Barack Obama

Choice!

Wie doet er solidair?

Met deze werkvorm maken de tieners kennis met organisaties die zich dienstbaar opstellen in de maatschappij.

Doel:

Tieners zelf op zoek laten gaan en kennis laten maken met organisaties, die zich vandaag de dag actief inzetten voor doelgroepen in onze samenleving. Ze moeten er een gevoel bij krijgen en nadenken over wat zij voor anderen willen doen.

Uitleg:

Deel de groep in verschillende groepjes van minimaal 2 personen en breng samen een bezoekje aan de sites van onderstaande organisaties:

<https://netrv.be/ecokerk>

<http://www.stichtingoikos.nl/>

<https://www.tear.nl/>

<https://www.legerdesheils.nl/index.php>
<https://www.kerkinactie.nl/>
<http://www.stil-utrecht.nl/>

Laat de groepjes zich eerst verdiepen in de volgende organisaties. Wat vooral belangrijk is, is dat de tieners weten waar elke organisatie voor staat, voor welke doelgroep zij zich inzetten en hoe zij te werk gaan.

Uitvoering:

Als je het idee hebt dat de tieners zich voldoende hebben verdiept in de organisaties, mag elke groep één organisatie uitkiezen. Zorg ervoor dat de organisaties een beetje eerlijk verspreid zijn over de groepjes zodat niet alle groepjes dezelfde organisatie kiezen. Als ze er echt niet uitkomen kan je het oplossen door bijvoorbeeld de namen van de organisaties op briefjes te schrijven en de groepjes een naam te laten trekken.

Als elk groepje een organisatie heeft gekozen, mogen zij hier een mooie collage van maken. Ze mogen tekenen, knippen, plakken, kernwoorden noteren etc. Zorg dat de groepen zich voldoende hebben verdiept in de door hun gekozen organisatie zodat zij, doormiddel van goede argumenten, anderen kunnen overhalen om zich daarbij aan te sluiten.

Elk groepje laat de collage aan het einde van de bijeenkomst zien aan elkaar. Deze moeten zij zo mooi mogelijk presenteren aan de groep en hiervoor krijgen ze 3 minuten de tijd. Zij moeten proberen om de rest van de groep over te halen om zich in te zetten voor hun organisatie. Aan het einde mag iedereen individueel stemmen op een organisatie (zij mogen niet stemmen op hun eigen organisatie) die zij het aantrekkelijkst vinden. De stemmen zullen geteld worden en de groep waarvan de organisatie de meeste stemmen heeft, is de winnaar.

De collages kunnen opgehangen worden in jullie ruimte. Zo kan er altijd aan gedacht worden.

Muziek

Luister naar het lied 'Imagine' (UNICEF: World version):
<https://www.youtube.com/watch?v=L7IP4UIXvG8&list=RDL7IP4UIXvG8>

Gedicht:

Echte solidariteit

Echte solidariteit is
samen delen,
samen zorgen,
samen dragen.

Ik draag wat ik kan,
wanneer ik het kan
en op mijn manier.

Jij draagt jouw deel,
zoals je bent.

Als ieder mens draagt,
mee zorg draagt
dan zijn er voldoende sterke schouders
voor solidariteit voor iedereen.

Hadewijch Van Hove, Welzijnszorg

Gebed

God,

U heeft ons allemaal uniek gemaakt en u houdt van ons allemaal.
Help ons te zien wat wij te bieden hebben en laat ons dit delen met elkaar.
Help ons om van elkaar te houden en er voor elkaar te zijn.
U heeft ons zo veel gegeven. Laat ons hier samen van genieten.
Wij zijn niet alleen ook al voelt dit soms zo.
Heer breng ons allemaal bij elkaar met uw liefde die ons verbindt.

Amen

Go

*Ga, met Gods liefde,
als kostbaar geschenk!*

Meer gedichten over solidariteit:

https://www.samentegenarmoede.be/system/files/download-prv/160707_inspirerende_teksten_def.pdf



Y-choice

Bijlage 1

Verhaal van Ernie:

In Amerika zijn de eindexamens omgeven door een grootse feestelijkheden: Het graduatiefeest is een uitbundig afscheid van de schooltijd.

In een klein stadje deed een zekere Ernie eindexamen. Hij was in januari ziek geworden; leukemie. Hij is toen bestraald en helemaal kaal geworden.

De eindexamenfeesten kwamen in zicht, en het was wel duidelijk dat Ernie daar niet heen zou durven. De leraren zeiden: Ach Ernie, wat geeft het dat je kaal bent, daar let toch niemand op... En zijn familie zei: Misschien kunnen we een pruik laten maken, dat het niet zo opvalt... Maar het gaf niet wat men allemaal zei.

Twee dagen voor de Graduatiefeesten gingen alle dertig jongens uit Ernies klas naar de kapper . . . en lieten zich helemaal kaal scheren. Ernie ging mee naar het feest... Het is ongetwijfeld een mooi feest geworden.

Over solidariteit gesproken...



Y-choice *Bijlage2*

Tekst Imagine geschreven door John Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living live in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Vertaling

Stel je voor er is geen hemel
Het is simpel als je het probeert
Geen hel onder ons
Boven ons alleen lucht
Stel je voor dat alle mensen
Leven voor vandaag

Stel je voor er zijn geen landen
Het is niet moeilijk te doen
Niets om voor te doden of te sterven

Ook geen geloof
Stel je voor dat alle mensen
Samenleven in vrede

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn

Stel je voor geen bezitten
Ik vraag me af of jij het kan
Geen lust naar hebzucht of honger
Een gemeenschap van mensen
Stel je voor dat alle mensen
De wereld samen delen

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn